

Dertig jaar Wereldwinkel Wateringen

'We zijn ËERLIJK en we gaan voor duurzaam'



Vrijdag 23 oktober vierde de Wereldwinkel Wateringen haar dertigjarig bestaan. Dat gebeurde, natuurlijk, in kleine schaal. Tijdens de jubileumbijeenkomst werd ook de nieuwe naam van de verbouwde winkel aan de Herenstraat 98 bekendgemaakt: ËERLIJK.

Een nieuwe winkel, een nieuwe naam en... een breder assortiment. "We gaan met heel fris gevoel ons 31e jaar in", vertelt Toon Kleijberg. Hij is voorzitter van de de Wateringse en de Rijswijkse Wereldwinkel. Die laatste bestaat 15 jaar en werd eerder al hernoemd naar 'ËERLIJK'. Nu krijgt ook de Wateringse vestiging die naam. Wat verandert er? "We blijven cadeaus en food verkopen, maar naast fairtrade gaan we ons ook richten op duurzame producten. We merken dat vooral de jongere generatie erg bewust bezig is met duurzaamheid en dan met name klimaatverandering en de plastic soep. Met onze producten willen we een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Denk aan kunstwerken gemaakt van gerecycled materiaal, duurzame drink-

flessen en meer. Door onze duurzame producten te kopen kun je iets betekenen voor onze aarde."

Missie

Hoewel de dertig jaar oude winkel zichzelf opnieuw uitvindt, blijft haar missie hetzelfde. Kleijberg: "We verkopen nog steeds cadeaus en eten uit verschillende culturen waarbij het belangrijk is dat de producten zijn vervaardigd met respect voor mens en milieu. De makers ervan krijgen een eerlijke prijs waardoor ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen." Ondanks de nieuwe naam blijft de Wateringse winkel verbonden aan de landelijke organisatie van Wereldwinkels. De term 'Wereldwinkel' blijft dan ook in beeld.

GESCHIEDENIS

Dertig jaar geleden begon de Wereldwinkel in Wateringen met een kraam op de weekmarkt. Het assortiment reikte toen niet veel verder dan Max Havelaarkoffie en fairtrade rietsuiker. De producten vonden gretig aftrek, vooral bij besturen van kerken, scholen en de overheid. Na drie jaar kon de Wereldwinkel het oude pand van bakker Van der Zijden aan de Herenstraat betrekken. Later werd een ander pand in de Herenstraat gekocht; het huidige nummer 98. De stichting werd officieel opgericht en ook in Rijswijk opende de stich-

ting een Wereldwinkel. De Wereldwinkels draaiden landelijk goede omzetten. Aan die bloeiperiode kwam zo'n tien jaar geleden een einde. De kredietcrisis trof de Wereldwinkels hard. De verdere opkomst van internetshopping had ook effect. Tot slot namen steeds meer supermarkten fairtrade producten op in hun assortiment. Maar waar elders in het land Wereldwinkels de deuren sluiten, heeft het bestuur van Wateringen en Rijswijk besloten te investeren. Zo gaat ËERLIJK de toekomst tegemoet.

Overbodig

"Dankzij de landelijke organisatie kunnen we veel efficiënter inkopen, waardoor er meer geld naar de producenten gaat. Daar nemen we dus geen afscheid van. Als Wereldwinkel moeten we voldoen aan de eis dat 85 procent van ons assortiment bestaat uit fairtrade producten. Maar met alleen fairtrade redden we het niet. In de schappen van de supermarkt vind je tegenwoordig steeds meer fairtrade producten en daar kunnen wij niet tegenop. Denk alleen al aan de chocoladerepen van Tony Chocolonely. Vroeger kocht je die alleen bij ons en nu kun je ze overal halen. Enerzijds is dat natuurlijk gewel-



dig; Wereldwinkels zijn opgezet om het gebruik van fairtrade producten te promoten. Anderzijds brengt het ons wel in het nauw. Heel praktisch bekend is het doel van de Wereldwinkel natuurlijk om onszelf overbodig te maken omdat fairtrade vanzelfsprekend is geworden. Wij kiezen er bewust voor om wel te blijven bestaan, maar met een andere insteek. Daarom maken we gebruik van de ruimte krijgen om van duurzaamheid een tweede speerpunt te maken."

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld en Stichting Hatua hebben beiden een donatie van 2000 euro ontvangen ter ere van het dertigjarige jubileum.



Stichting Hatua



De school in Mesera is inmiddels in gebruik.

Foto: Stichting Hatua

Stichting Hatua zet zich in voor kansarme kinderen en jongeren in Tanzania. Het motto van de stichting is 'armoedebestrijding door middel van onderwijs'.

Veel Tanzaniaanse kinderen hebben geen toegang tot goed onderwijs. Vaak is er geen geld om een opleiding te betalen en soms is er gewoon geen school in de buurt. Stichting Hatua wil dat veranderen door individuele- en groepsponsorship. Janneke Rijn, secretaris van de stichting, vertelt graag over het werk van Hatua: "Toen de stichting werd opgericht lag onze focus voornamelijk op het verlenen van studiebeurzen aan individuele studenten. Sinds 2012/2013 doen we ook groepsponsorship. We hebben een Masai-dorp uitgekozen, Mesera, om te helpen. De Masai zijn mensen die vroeger als nomaden met hun kudden rondtrokken. Zo'n tien jaar geleden moesten zij zich settelen. Nu wonen ze vaak in afgelegen gebieden zonder voorzieningen of zelfs schoon water. De kinderen van Mesera moesten ver lopen en zelfs een rivier oversteken om naar school te kunnen. Gevolg was dat ze dus thuis bleven. Dankzij veel donaties hebben we in Mesera een schoolgebouw kunnen realiseren."

Janneke heeft eigenhandig meegebouwd aan de school. Na haar pensioen in 2015 verbleef ze zes maanden in Mesera om mee te helpen met de bouw

en het project te begeleiden. In 2016 kregen de kleuters hun eerste les en ieder jaar komt er een klas bij. In 2023 zal de school met zeven leerjaren voor de lagere school en drie kleuterklassen compleet zijn.

"We zijn enorm blij met deze gift", vertelt Janneke. Zij is al sinds de jaren tachtig actief voor de inwoners van Tanzania, is sinds de oprichting in 2006 bestuurslid van Hatua en werkt als vrijwilliger in ËERLIJK. "Toen Toon vroeg of iemand een suggestie had voor een donatie wegens het jubileum heb ik gelijk mijn hand opgestoken."

Het schoolgebouw mag dan af zijn; het project heeft nog steeds geld. De school kan de salarissen voor de docenten en het overige personeel nog niet opbrengen. Stichting Hatua heeft ideeën in ontwikkeling om meer inkomsten voor de school te genereren, maar tot die tijd draagt ze bij aan de loonkosten. Daarnaast worden ook nog watertanks bij het gebouw aangelegd, zodat Mesera altijd beschikking heeft over schoon drinkwater. Tot slot blijven ook individuele studenten beurzen ontvangen van Hatua. Het geld van ËERLIJK zal verdeeld worden over de verschillende projecten van Stichting Hatua.

Meer weten of doneren? Zie stichting-hatua.nl.

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld

Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld is een ontmoetingscentrum dat mensen met geheugenproblemen een zinvolle en gezellige dagbesteding biedt.

Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld, onderdeel van zorgorganisatie Pieter van Forest, is bedoeld voor zelfstandig wonende mensen met geheugenproblemen, die moeite hebben met de dingen van alledag of het begrijpen van anderen. Ook mensen met lichamelijke beperkingen of voor wie het gemis van contacten een probleem is kunnen hier terecht. "Voor mensen met dementie kan het lastig zijn om in beweging te komen", vertelt Jet de Wit, programmacoördinator van Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld. "Dagelijkse taken gaan minder goed of helemaal niet meer. Door angst kan de drempel om iets te ondernemen hoger worden. Bij het ontmoetingscentrum bieden we gezelschap, herkenning en activiteiten. En een eigen moestuin!"

De bezoekers komen 's morgens om tien uur aan en ze beginnen de dag met koffie en een praatje. "Vaak nemen we de krant kort door in het kader van oriëntatie. Welke dag of welke maand is het, wat gebeurt er zoal in de wereld," gaat Jet verder. "Daarna beginnen de voorbereidingen voor de warme lunch. Bewoners kunnen helpen door bijvoorbeeld aardappels te schillen of groente te oogsten uit onze moestuin." Tijdens de lunch wordt er weer volop gepraat. "Herkenning is bij deze gesprekken belangrijk", gaat Jet verder. "Onze bezoekers maken vergelijkbare dingen mee. Ze mogen opeens niet meer autorijden. Er staat plotseling een jonge meid van

de thuiszorg voor de deur die hen helpt met bijvoorbeeld wassen. Bij ons spreken ze mensen die hetzelfde meemaken. Dat is heel belangrijk."

's Middags staan er bewegingsactiviteiten op het programma. Hierbij wordt, net als alles dat wordt aangeboden bij het ontmoetingscentrum gekeken wat de bezoeker nog kan en wat aansluit bij zijn/haar wensen. "Bewezen is dat beweging de voortgang van dementie kan afremmen", gaat Jet verder. "Daarom willen we graag iedereen, op zijn of haar eigen niveau, in beweging laten komen. De één kan lekker onkruid wieden of schoffelen en voor de ander is een wandeling naar de tuin om te kijken hoe de bloemen erbij staan al meer dan genoeg." De Zorgtuinderij heeft ook oog voor de mantelzorgers. Geheugenproblematiek kan immers veel vragen van de omgeving. Jet: "Denk daarbij niet alleen aan het werk dat zorgen met zich meebrengt, maar ook aan de veranderde situatie. Een man die nog nooit gekookt heeft moet bijvoorbeeld opeens met potten en pannen aan de slag. Kinderen moeten opeens hun ouders verzorgen. Door hun naasten een fijne dagbesteding te bieden, krijgen mantelzorgers een adempauze. Daarnaast houden we ook gespreksgroepen voor partners en kinderen van onze bezoekers. Daarin delen we ervaringen en adviezen."

Ontmoetingscentrum Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld wil dat de donatie ten goede komt van de bezoekers. Op de wensenlijst staan een smart-tv en relaxstoelen.

Zie voor meer informatie www.pietervanforest.nl



Een bezoeker verzorgt de geraniums op een oude druiventrap.

Foto: PvF

ËERLIJK Wateringen

Herenstraat 98
2291 BK Wateringen
0174-298420
watering@ikwinkeleerlijk.nl

Maandag: 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00 uur
zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
www.ikwinkeleerlijk.nl

ËERLIJK Rijswijk

Kerkstraat 1/B
2282 BL Rijswijk
070-4159701
rijswijk@ikwinkeleerlijk.nl

Maandag: 13.00 - 17.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 16.30 uur
www.ikwinkeleerlijk.nl